

Ons socialisme

De Kameraadschappij is een marxistisch socialistische vereniging. Het socialisme waar wij naar streven strijdt tegen alle vormen van discriminatie en is gefundeerd op vier pijlers: radicale democratie, internationalisme, sociale revolutie en de onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse.

Radicale democratie: De bevrijding van de arbeidersklasse kan enkel en alleen het werk van de arbeidersklasse zelf zijn. Daaruit volgt dat de realisatie van de socialistische gemeenschap nooit het werk kan zijn van een minderheid. Het moet de wens zijn van de meerderheid van de arbeidersklasse om de communistische maatschappij te bouwen voordat de arbeiderspartij die deze verlangens belichaamt de politieke macht kan aanvaarden.

Om deze reden zullen wij altijd streven naar het bouwen van een brede beweging die democratisch geleid wordt door haar leden.

Internationalisme: De socialistische maatschappij is vooraf gedoemd als zij er niet in slaagt verder te reiken dan de landsgrenzen. Voor een succesvolle en levensvatbare socialistische revolutie in ons continent zal ten minste een aanzienlijk deel van de Europese arbeidersklasse onze doelen moeten onderschrijven, willen wij de volle vruchten genieten van de communistische wereldgemeenschap.

Om deze reden zullen wij altijd streven naar samenwerking met gelijkgestemde kameraden in andere delen van de wereld.

Sociale revolutie: Ons socialisme is geen maatschappij waar het geld gelijkmatiger wordt verdeeld terwijl de tandwielen van het kapitalisme door blijven draaien. Enkel een radicale breuk met de bestaande maatschappijvorm stelt ons in staat onszelf te verheffen tot het socialisme - de klassenloze gemeenschap waarmee de mens in haar volle potentieel de toekomst tegemoet kan stormen.

Om deze reden zullen wij altijd streven naar het ondersteunen en versterken van een revolutionaire marxistische partij als kloppend hart van onze beweging.

Onafhankelijke organisatie: De burgerlijke staat is de vertegenwoordiging van de kapitalistische klasse, en beiden zullen wij altijd tegenover ons vinden in ons streven naar de socialistische maatschappij. Wij zullen ten alle tijden zelfstandig blijven van kapitalistische geldschietters of staatssteun zodat onze bijdrage aan de strijd voor het socialisme niet zal afhangen van de gratie van onze politieke tegenstanders.

Om deze reden zullen wij altijd streven naar een onafhankelijke organisatie van onze vereniging en onze klasse.